

**AVON  
TUUR  
CLASSICS**

NR 18159

JIM WEST.

**70 cent**  
België  
10 frank

**JIM WEST**

# MONTÉ ZUMIA'S GOLD



**Montezuma keert terug en  
kies Jim West uit om het  
oude Azteken-offer te brengen !**

# SHERIFF CLASSICS

**KNAL-  
HARD!**

**85**  
CENT

BELGIE  
12  
FRANK

**NU 48 BLZ!**

**wild-west  
verhalen waar  
de kruitdamp  
van afslaat!**

**EINDELOZE  
SPANNING  
UIT HET  
LAND VAN  
JESSE JAMES!**

**SHERIFF CLASSICS  
VERSCHIJNEN  
TWEEMAAL  
PER MAAND**

**VRAAG ERNAAR BIJ  
UW LEKTUURVERKOPER**

AVONTUUR CLASSICS verschijnen eenmaal per week. Copyright (c) 1970 1968 Columbia Broadcasting System Inc. Alle rechten voorbehouden. Een uitgave van CLASSICS NEDERLAND N.V. in samenwerking met Western Publishing Co. Inc., Racine, Wisconsin, U.S.A. Alleenverkoop in Nederland en België: N.V. Uitgeversmaatschappij CLASSICS NEDERLAND, Energiestraat 29, Postbus 28,



# JIM WEST

Misdaad bedreigt de vrede op het halfrond en om die op te lossen moeten de geheime agenten JIM WEST en ARTEMUS GORDON 'n verloren wereld betreden! Dan, plotseling, komt er 'n oude legende tot leven, en de dappere avonturiers worden gewikkeld in een verwoede strijd om....

## MONTEZUMA'S GOUD



De avonturen van DENNIS zijn ongelooflijk leuk

Op een dag, in het zuidwesten...

Da's wat moois! Zweten we zes maanden om deze spoorlijn op te bouwen, en 't eerste dat er over rijdt is een opgedofte privé-trein!

Ze zeggen dat hij van Jim West is... een jonge miljonair die niks anders te doen heeft dan door het land reizen!



Intussen, in de privé-trein....

Oh, Artemus, hier is een telegram dat we aan de laatste halte op-pikten! 't Is van m'n Oom Sam!

Oh ja, die rijke oom die al deze luxe voor je BETAALT!



't Is van de Geheime Dienst! Ze hebben eindelijk toegestemd dat we vakantie kunnen nemen!

Na twee jaar van werken in 't geniep, zou dat wel 's TIJD worden! Nou kunnen we gaan jagen...waar we zo lang op gevlact hebben!



De volgende dag, in 't verre Rio-land...

Haal ons hier over twee weken op, Joe! Met wat geluk brengen we 'n jaguar-huid mee!

Tenzij we terecht komen in de TIJGER!







Bedoel je dat je hier bent om ons bij te staan GRACIAS, SEÑORES! Ik ben José Morosco van het oudheidkundig museum in Mexico City! Maar m'n expeditie wordt aangevallen door BANDIDOS!



Bandidos, hè?  
Artemus, ik geloof dat we de arme professor een HANDJE moeten helpen!

Maar natuurlijk, amigo! Zullen we eerst 't spelletje "KNOOP-KNOOP" gaan doen?



Oh, ja! Wie heeft de knoop! Ik heb er hier nog 'n paar OVER!

Ik heb er ook nog wat extra!



Okay, Artemus! 't Geveervuur komt van achter die rotsblokken! Geef ze van katoen!

PRECIES in de roos, Jimmy!



En even later....













Maar WIE zou zo'n KOSTUUM nou KOPEN? Alleen 'n MUSEUM misschien!

Waarom zou Morosco er dan mee naar 't wilde Rio-gebied vluchten?



Dat is JOUW kopzorg! Angezien je op Mexicaans grondgebied bent...en je Morosco hebt helpen ontsnappen...moet ik je ARRESTEREN!



Wees toch redelijk! Ik heb niet veel geld bij me, maar...

Misschien is Kapitein Jimenez geïnteresseerd in mijn...

GOUDEN horloge?



Probeer me niet OM TE KOPEN! Je kan dat horloge gebruiken om te zien hoe laat het is in de gevangenis!

Maar dit is geen GEWOON horloge! KIJK maar!



AAHH!

Verdovings-gas! Dat was niet erg aardig van je, Jim...maar zeer handig, dat moet ik zeggen!







Als de vliegende messen hun doel raken....



Ik heet Akay! Ik dank aan U mijn leven! Hoe kan ik U terugbetalen?

Door wat vragen te beantwoorden! Heb je 'n paar vreemdelingen hier zien rijden?



NEE! Er zijn GEEN vreemdelingen in ons gebied geweest!



Oh oh! Die ouwe Akay had blijkbaar VRIENDEN!

Eerlijk gezegd, Jim ...ze zien er niet al te vriendelijk uit!





Waarom zijn jullie hier? Waarom luisterden jullie niet naar de raad van de machtige Kukulcan? Dit land is heilig aan de grote MONTEZUMA!

Montezuma?



SSST, Jim! Kijk 's naar die oorlogsknotsen en wapens! Die zijn allemaal van AZTEKEN-ontwerp!

Hmmm! Misschien is dit het restant van de Aztekenstam die hier zoekgeraakt is in de dagen van de conquistadores!



Hoor 's, dame! Montezuma is al eeuwen dood!

Dat willen jullie bleekgezichten ons doen geloven!



Onze ouden zeggen dat de grote keizer NOOIT gestorven is, maar bij de GODEN ging leven!

En op 'n dag zal hij terugkeren om aanspraak te maken op zijn rijk... en de schat die van hem is!



Ik ben Irema, de afstammeling van de keizer!

Ik zeg dat Montezuma z'n volk zal leiden en de blanken van ons land, dat ons ontstolen is, zal verdrijven!



Oh, ja! De bekende legende van Montezuma's terugkeer! Deze primitieven hebben dat al verteld sedert de keizer stierf in 1520!

Je LIEGT! Montezuma LEEFT! Hij is TERUG! KIJK maar!

Zie 't zonne-totem dat is gezonden aan alle stammen! We worden opgeroepen de machtige Montezuma te ontmoeten, die is teruggekeerd om zijn volk te bevrijden!

Ik heb ondoordacht gesproken! Ze ZOULDEN 't geheim van de terugkeer van Montezuma kunnen VERRADEN! Grijp ze!

Daar GAAN we, Artemus!

Er is maar EEN kans! Ik moet snel handelen! En hun aandacht afleiden!

YAHOO!

WHEE AUGH!

WHEE AUGH!

Terwijl hun paarden de woestijn in worden gejaagd....

Artemus! GA ER VANDOOR! Dit is je ENIGE kans!

Tot ziens, Jim! Je ziet me weer!



*De ongelijke strijd is spoedig beslist....*

De andere gevangene is ontsnapt! Zijn paard was te snel om in te halen!

Bind en blinddoek deze dan!



We brengen hem naar de grote Montezuma! De keizer zal zijn lot wel bepalen!

Vreemd! Deze simpele lieden geloven werkelijk dat Montezuma ons verwacht!



*De hele dag wordt Jim door 't bloedhete klovenland gevoerd...*

WATER! Geef me water!

Daar is geen tijd voor! Montezuma verwacht ons!



*En tijdens de angstaanjagende duisternis die erop volgt...*

Toe, neem die blinddoek toch weg! Dan zie ik tenminste waar ik loop!

Zwijg! Niemand anders dan wij mag het geheime pad aanschouwen!



*Maar tenslotte bij 't aanbreken van 'n nieuwe dag....*

Een stad... 'n Azteken-stad! Verborgen in het gebergte!







BEDROCK BARNES, de goudzoeker.

# DE 'GOUDDELVERS'



'n Paar dagen later...



De oude Andora Mijn! Er moet vast weer iemand in werken! Ik zie rook uit die kachelpijp komen! Laten we 's aankloppen en een praatje maken!

Maar in de houten keet...



Wat is er aan de hand, Chico?

Die ouwe goudvelver die mijn goud-handeltje verprutste komt deze kant op!

Zeg maar wanneer-ie bij de deur is, dan zet ik de val klaar, die we voor "bezoekers" gemaakt hebben!

Hij is er BIJNA, Pablito! ...NU!



'n Met zand bedekt valluik doet Bedrock in 'n mijnschacht storten...



He? ? ?

De HOOFD-SCHACHT!











## DE MOEDIGSTE



“Wat jij zegt zijn alleen maar woorden! Over dappere daden praten is EEN...moed hebben is wat ANDERS!”

Die woorden werden gesproken door 'n Apache indianen-jongen genaamde Kiowa, tegen Tawappi, 'n jongen van zowat dezelfde leeftijd!

“Ja!” zei een andere jongen. “Kiowa heeft gelijk. Je praat altijd over dappere daden, Tawappi, maar je bent niet anders dan een van ons. Als we je uiltachen, heb je dat aan jezelf te danken!”

Zonder te antwoorden, maar duidelijk woedend, draaide Tawappi zich om en wandelde weg.

Hij liep het stamdorp uit, en door zijn volkomen verwarde gedachten schonk hij nauwelijks aandacht aan de weg die hij nam. Pas toen hij de oever van de grote stroom bereikt had, besepte hij dat hij heel ver weg was.

Na zijn dorst gelest te hebben aan de rivier, ging hij achterover op de zachte, warme aarde liggen en staarde nadenkend in de heldere hemel boven hem!

“Misschien hebben ze wel gelijk ook,” dacht hij bij zichzelf. “Misschien ben ik in hun ogen dwaas, als ik over dingen praat die ik zal doen als ik 'n krijger word...over dingen die nog ver weg zijn!” Misschien kwam het door de warme zon en de zachte aarde dat hij in slaap sukkelde, maar plotseling was hij klaar wakker, terwijl er voetstappen naderden!

Instinct van generaties jagers beheerste nu z'n daden. Zonder geluid kroop hij naar 'n plek met hoog, wuivend gras. En ademloos wachtte hij!

Wat hij zag was 'n groep geverfde Indiaanse krijgers, en hun leider was Chiakow... 'n slechte, afvallige Comanche die door z'n eigen stam eruit gegooid was.

“We zijn er bijna,” hoorde hij Chiakow tegen de anderen zeggen. “Terwijl de krijgers in de middaghitte slapen, sluipen wij naar 't veld vlakbij en stelen hun paarden...en ontsnappen voordat ze hun verlies beseffen!” Tawappi's verbazing was zo groot, dat hij 't bijna uitschreeuwde. “Ze willen de paarden van mijn stam stelen,” zei hij bij zichzelf. “Ik moet opschieten en ze gaan waarschuwen!”

Snel kroop hij op z'n buik voorwaarts, op weg naar zijn eigen dorp. Maar plotseling drukte hij met z'n hand op 'n droog takje dat met lawaai afknapte.

“Wat IS dat voor geluid?” hoorde hij Chiakow zeggen. Spoedig renden de voetstappen zijn kant uit. Hij lag dicht tegen de grond gedrukt, met z'n gezicht in de zachte, meegevendende aarde. 'n Paar voeten renden zo dicht langs 'm heen, dat hij ze had kunnen aanraken. Telkens stak een van de zoekende Indianen z'n speer door 't verwarde gras heen.

Eindelijk hoorde hij Chiakow naar de anderen roepen. “'t Is zeker 'n DIER geweest, misschien wel 'n vos! Kom mee! We moeten opschieten!” En weldra stierven hun voetstappen weg.

Nu verloor Tawappi geen tijd! Hij rende zoals hij nog nooit gerend had en bereikte zijn dorp. Snel vertelde hij wat er loos was, en de krijgers pakten hun bogen en speren, en renden naar 't veld waar hun paarden graasden.

Toen ze kort daarna terugkeerden, brachten ze goed nieuws mee. Ze hadden de slechte Chiakow betrapt en hem met z'n bende weggejaagd.

“Dat was goed werk, Tawappi!” zei het Opperhoofd, en hij legde z'n hand op Tawappi's schouder. “Je hebt grote moed getoond voor iemand die zo jong is. Vanavond zal je naast met zitten, samen met de krijgers!”

Op korte afstand keken Kiowa, en de andere Apache-jongens toe, terwijl 't Opperhoofd, met Tawappi wegliep, zijn arm om diens schouder.

Ze waren te sprakeloos om iets te zeggen, en geen van hen lachte!

## OORLOGSTROMMELS



Vanwaar hij voor zijn tent zat, zag Opperhoofd Wapiti de naderende stofwolk. De ruiter kwam in galop. Z'n vaart niet minderend voor hij enkele meters van 'm verwijderd was. Met 'n abrupte, steigerende beweging kwam 't paard tot stilstand en de ruiter gleed van z'n rug af.

Dat was de krijger genaamd Owija, en z'n gewoonlijk kalme manieren en uitdrukking waren nu gespannen en druk.

"En welke boodschap kom je me brengen, Owija?" vroeg Opperhoofd Wapiti.

"Slecht nieuws," antwoordde Owija, en in zijn stem klonk een dreiging en de overmoed der jeugd. "Ik heb gezocht van de ingang van de vallei tot 't begin van de grote, glanzende wateren. Overal heb ik de signalen gezien en de trommels gehoord. Aquilla en z'n krijgers willen oorlog voeren met ons volk!"

"Maar Aquilla en zijn krijgers zijn Crees," zei de oude Wapiti, "en wij zijn Shawnees. We zijn van dezelfde bloedlijn. Wat zou 't verkeerd zijn oorlog te voeren...broeder tegen broeder!"

"Goed of verkeerd," antwoordde Owija, "zo zij het! Ons volk heeft al lang geweten dat Aquilla zou aanvallen. Dat hij en zijn krijgers jaloers zijn op onze jachtvelden, de machtige kudde bison en onze rijke oogsten!"

Wapiti knikte. Hij had die verhalen al vele malen gehoord.

"Zeg eens," vroeg Owija, "Als er oorlog komt, zal ons volk dan overwinnen?"

Owija's ogen verduisterden. "Het is waar dat ze met meer zijn dan wij, maar kruipen of weglopen zou 'n schande betekenen die we nooit te boven zouden komen!"

"Waar gesproken!" zei het oude Opperhoofd. "Het pad dat we kiezen moet zowel eer als rechtvaardigheid hebben!"

Die hele nacht werden de trommels gehoord! Toen de dag aanbrak en de laatste ster door de opkomende zon verbleekte, reden de oude Wapiti, en de dappere Owija en 'n uitgelezen handvol krijgers uit hun kamp naar de ingang van de verre vallei. Lang voordat de vallei bereikt was, verschenen er donkere plekken aan de horizon. Ze gingen die kant uit en werden met de minuut groter.

"We zijn gadegeslagen," zei Owija tegen de sombere Wapiti. "Het gaat zoals jij hebt gewenst!"

"Dan gaat het goed!" zei Wapiti. "Ik wacht alleen maar op 'n kans om m'n gedachten uit te spreken..."

Kort daarna kwamen de twee groepen krijgers tot stilstand. Aquilla met de donkere ogen staarde somber naar de oude Wapiti en zei: "Ben je gekomen om me om genade te smeken?"

"Shawnees smeken nooit," zei Wapiti trots, "maar in naam van ons volk doe ik je een aanbod! Als jullie honger hebben, zijn er voldoende buffels, en zullen wij je verse zaden geven om te planten voor nieuwe oogsten."

Langzaam doofde het vuur in Aquilla's ogen.

"Honger zette onze oorlogstrommels in beweging. Als die honger ophoudt, zullen de trommels ook ophouden!"

Later in die middag krioelden zowel Cree als Shawnee dooreen, toen 't grote feest begon.

"'t Ging goed," zei Owija tegen de oude Wapiti. "Met Aquilla en z'n mannen weer Bij ons, hebben we veel gewonnen! Deze dag hebt jij mij goed geleerd! Dat er vele soorten krachten zijn, en dat wijsheid daarvan de GROOTSTE is!"



Jim  
West

# MONTEZUMA'S GOUD

## DEEL 2

*Weldra, boven  
op de zonne-  
tempel....*

Mijn volk! Hoor toe! Ik, Montezuma, gezel der goden, ben teruggekeerd...om U naar de overwinning te leiden over degenen die U van Uw uitgestrekte gebieden hebben verdreven...en ~~van~~ ~~van~~ jachtvelden!



Maar de bleek-gezichten hebben machtige wapens! Wij hebben GOUD en SCHATTEN nodig om de wapens te kopen die hen moeten VERSLAAN!

Breng me naar mijn schat...de koninklijke schat die ik zolang geleden bij U achterliet! Dan zal de strijd beginnen!





Maar moest  
alleen is  
niet vol-  
doende...  
en even  
later,...

Sorry, Artemus! We hadden kunnen wegglijpen als ik niet zo'n heibel had gemaakt toen je mijn touwen doorsneed!



Wat later, voor  
Montezuma...

Deze blanken komen  
ons hier bespionneren!  
Doodt ze!

Machtige keizer!  
Volgens de  
oude wet hebben  
dappere gevangen-  
nen recht op 'n  
kans om hun le-  
ven te redden!



Gewoonlijk mag 'n dappere krijger om  
zijn vrijheid vechten met vijf andere  
krijgers!

Dat kan me  
niet schelen!  
Als ze maar  
STERVEN!



Versla die vijf krijgers,  
een voor een, en jij en  
je gezellen zullen  
VRIJ zijn!

Ik heb niets liever dan een  
eerlijk gevecht...vooral omdat  
ik aan 't altaar vast zit en mijn  
"oorlogsknots" VEREN heeft  
inplaats van STENEN  
bladen!









De withuid vocht dapper en heeft gewonnen! Hij en z'n vriend moeten vrijgelaten worden!

NEE! Hij gebruikte z'n bindtouw om z'n laatste tegenstander te verslaan! Dat was **BEDROG**! Ik, Montezuma, beveel...



Maar dan....

Majesteit! Ik ben Irema, Prinses van koninklijke bloede! Ik stel 'n ander lot voor deze gevangenen voor!

Asjemenou! Die tijgerkat staat aan **ONZE** kant, Jim!



...dat de beide gevangenen de slavendood moeten sterven! Werp ze van de heilige trap af, als **OFFER** aan de oorlogsgod!

Eerlijk gezegd **LOOP** ik liever!



Als er offers gebracht moeten worden, moeten we de ceremonie ergens anders houden, op 'n **ANDERE** tijd! Breng de gevangenen hierheen!

De erf-priesters kent alle oude wetten en gebruiken!



Kort daarna, aan de voet van de pyramide....

Vannacht, bij maanopkomst, moeten de gevangenen in de Cenote...de offerpoel... geworpen worden! Hun dood zal U geluk brengen, majesteit!

Prinses, dit behaagt ons zeer!

Die nacht, aan de rand van de Cenote....

Artemus, we hebben samen heel wat doorgemaakt....

Ja, Jim! Dit is het einde van de reis!



Waar zou dat popje Irema zijn? Ik zou 'r graag persoonlijk bedanken voor dit afscheid!

Spaar je adem, Artemus! Die zal je nog hard nodig hebben!



Mogen de oorlogsgoden ons offer aanvaarden!

EEEEYAH!



Artemus! De arme kerel had geen enkele kans!

SPASH!!



Okay, moordende slager! Ik ben niet bang voor je! MIJ zul je niet laten kruipen!

Maak de andere slaaf klaar voor het offer!





Even later is de grimmige  
ceremonie voorbij...

**SPLASH!**

Terwijl Jim  
in 't ijskoude  
water  
duikt....

Hou m'n adem in!  
Maar 't is hopeloos!  
Nog 'n minuut...en  
ik ben er geweest!

Maar even  
later...

WACHT 's! Wat is dat  
voor LICHTPLEK, die  
ik zie? En er zwemt  
iemand naar me toe!

't Is IREMA! Ze helpt  
me naar 'n soort ope-  
ning daarboven te  
zwemmen!

'n Verrassend  
moment later...

Grote goedheid,  
Artemus!

Ik ook, vriend! Ik  
was net zo verbaasd  
...dat je me met  
'n oorlogsknots  
had kunnen  
neerslaan!

Als Jim's touwen door  
gesneden worden....

Irema! Ik dacht dat je  
op bloed uit was!  
Waarom redde je ons! ?

Omdat je  
gelijk had toen  
je ons waar-  
schuwde dat  
't verhaal van  
Montezuma's  
terugkeer maar 'n  
LEGENDE was!

Hij, die zich Montezuma noemt, is 'n OP-  
LICHTER! De echte keizer zou ONS niet  
vragen hem naar zijn schat te LEIDEN! Die  
WIST waar-ie was! Hij heeft 'm daar zelf  
gebracht! Kom, ik zal je zijn schatten  
laten zien!

Kort daarna, in de  
grot...

Jim...da's Montezuma's schat!  
Genoeg goud en juwelen om  
'n keizerrijk mee te kopen!

En ik dacht altijd dat Mon-  
tezuma's schat maar gewoon  
'n fabeltje voor de kinderen  
was!

KIJK! Pantser gedragen door de CONQUIS-  
TADORES! Die overwonnen de Azteken!

't Waren niet allemaal conquista-  
dores! Sommigen werden gevan-  
gen genomen, samen met hun  
wapens!

Maar wat Irema niet kan zien, is de rook van  
de toorts die door de rotsspleten naar  
boven kringelt....

Op dat moment, in de pyramide-  
tempel boven...

Baas,  
kijk 's!  
**ROOK!**

Bah! Die koppige Indianen  
willen me niet tonen waar de  
schat is! En ik dacht dat  
m'n plan volmaakt was!

Er ge-  
beurt iets  
onder die  
grote  
platte  
stenen!



Gelukkig lieten die Indianen  
ons alleen om met de goden  
te spreken! Wrik die steen  
omhoog!

Ik zie 'n  
**LICHT**  
daar  
beneden!  
En een  
**TRAP!**



En daarna....

't Is Montezuma's goud! We  
**HEBBEN 't eindelijk!** Verbor-  
gen onder de pyramide-  
tempel!

We zijn zo rijk als  
**KONINGEN...** dank zij  
jou, Morosco!



Maar scherpe oren  
hebben wat  
gehoord....

Morosco! Ik dacht al  
dat die nep-Montezuma  
er bekend uitzag!

Dus **DAAR—**  
**OM** stal-ie  
Montezuma's  
kostuum in  
Mexico  
City! Jim,  
hoe kunnen  
we deze  
boeven  
zonder  
wapens in  
bedwang  
houden?



Artemus, we hebben  
hier genoeg wapens om  
Morosco en zijn bende  
in de pan te  
hakken!

Kom op!  
We moeten  
snel hande-  
len!





En 't volgende  
verrassende  
moment....

Pedro! KIKK!  
Mannen in pantsers!  
Wie zijn dat?

MADRE MIA!  
De geesten van de  
oude conquista-  
dores...die  
Montezuma's  
schat bewaken!



Gemist,  
Majesteit!

Maar hij  
raakte MIJ!

KLING!



BAH! Je kan José Morosco niet bedrie-  
gen! Jullie zijn de Yankees die me hiel-  
pen tegen Kapitein Jimenez!  
Je volgde me, hopen de de schat  
te krijgen!



Achter 'm aan, Jim! Als die nep-  
vent naar de Indianen teruggaat,  
moeten we 'n HEEL LEGER  
aankunnen!



't Gevecht eindigt op de  
top van de pyramide....

Artemus! Sta daar niet  
te kijken! Dit pantser  
wordt met de sekonde  
zwaarder!

Hou je kop  
naar beneden,  
Jim!



AAAAHHHH! !

SPANG!

THUD!



De valse Montezuma is dood! Maar je kende deze man! Ik denk dat er veel is dat je me nog niet verteld hebt, man genaamd Jim!

Irema! 't Is een lang verhaal!



Nadat Jim uitverteld is...

Je riskeerde dus je leven om de valse Montezuma te vangen! Ik zal mijn volk vertellen dat je 'n ware krijger bent!

Krijg IK geen waardering?



De volgende dag geven de stammen 'n feest voor de beide agenten...

Ik heb 't mijn volk uitgelegd, Jim! Ze beschouwen je als een held! Hier, drink wat uit de BEKER DER ERE!

Ik ben zeker ook 'n held! Wat vind je?



Maar even later...

Ik word duizelig, Artemus! ....Pas op!

Te laat....er zat wat in die DRANK!



Ze slapen! Neem ze mee! Doe wat gedaan moet worden!









# ZE VLIEGEN DE PAN UIT MET LAUREL EN HARDY



**LAUREL  
&  
HARDY  
CLASSICS**

**80 cent**  
België  
12 frank



# TARZAN

**PUUR AVONTUUR  
IN DE JUNGLE...**

**VERSCHIJNT ELKE MAAND**

**80  
cent**